

In deze rubriek interviewen we twee mensen die een familiale of vriendschappelijke band met elkaar hebben – of anderszins op elkaar betrokken zijn. Tij en Ik zoekt naar de plek waar het schuurt tussen beiden. Wilt u meedoen aan deze rubriek of wilt u andere mensen opgeven? Mail naar visie@eo.nl



Paf! Daar lag tijdens Domino Day in 2005 opeens de 'domino-muis', doodgeschoten door Arie den Hertog. Als faunabeheerder jaagt hij op dieren die overlast veroorzaken. Tot onbegrip van Hans Bouma, emeritus PKN-predikant en bestuurslid van de Partij voor de Dieren. "Dat een christen jaagt, vind ik volstrekt verwerpelijk."

'Ik voel me schuldig als ik een mug doodmaak'

Arie (40): "Ik ben geboren met vangdrang. Slimmer zijn dan die muis, dat is het leuke. Dieren doden is de minst leuke kant van mijn werk, maar ik doe het met een doel: de dieren richten schade aan of veroorzaken problemen. Aan nutteloos doden of onnodig laten lijden heb ik een hekel; dat is zelfs strafbaar. Een spin z'n poot uittrekken, kan ik niet."

Veel mensen vinden het doden van dieren zielig, maar een stukje sud-dervlees vinden ze heerlijk. Mijn kinderen weten tenminste wat er in de pan zit.

Ik kan er niks mee als mensen mij verwijten dat ik geen respect voor de schepping heb. God gaf kwartels om te eten, en Esau was een jager. In Genesis staat dat de mens mag heersen over de dieren.

Omdat het ganzenprobleem groot is sinds ze beschermd zijn, vergassen we grote aantallen met CO₂. Dan raken ze buiten bewustzijn en zijn ze binnen twee minuten dood. Uiteindelijk komen ze in de consumptie terecht. Ontdekt iemand een betere methode, dan ben ik de eerste die meedoet.

Dieren verjagen is de beste optie, maar dat kan niet altijd en is meestal niet rendabel, aangezien verjagen duurder is dan verwijderen. Bovendien verplaatst je het probleem, dan eet die gans wel bij boer B. Dieren lijken in Nederland haast beter beschermd dan de mens, maar als een dier en een kind uit de boom vallen, vang ik het kind."

'Slimmer zijn dan de muis, dat is leuk'

Hans (73): "Ik steun iedereen die opkomt voor dierenrechten. Verder eet ik plantaardig. Een vlieg of spin dood ik niet, die jaag ik liever naar buiten. Bekijk zo'n dier eens goed: het heeft zoveel moois in zich. Een mug? Ik zal het uiterste doen om me ervan te bevrijden. Als ik 'm toch van het leven beroof, houd ik daar een flink schuldgevoel aan over."

Gezzen zijn elkaar levenslang trouw. Dat schieten die jagers rondom Schiphol dus aan flarden! Bovendien helpt het niks, zolang daar Engels raai gras ligt, dat is tafeltje-dek-je voor de gans. Leg daar zonnepanelen neer, dan komt er geen gans meer en voorzie je heel Schiphol van elektriciteit.

Jagers hebben van doden hun hobby gemaakt; het zijn gewoon killers. In het blad van de jagersvereniging staan advertenties als: 'wilt u beren schieten? Kom naar Polen!' Die heroiek van 'wij redden en beschermen' is flauwekul.

Dat een christen jaagt, vind ik volstrekt verwerpelijk. 'Heersen over de dieren' zoals in Genesis staat, betekent: dienen. Gerechtigheid en barmhartigheid hebben altijd een inclusief karakter, maar als je jaagt, sluit je dieren uit. Jagers zijn vaak vriendelijke mensen die goed voor hun kinderen zorgen – hoe kun je zo gespleten in elkaar zitten?

De mus is beschermd, dus die had bij Domino Day mijns inziens niet afgeschoten mogen worden. Ik zeg: knap van die mus om 23.000 dominosteentjes om te gooien. Bevrijd 'm en geef hem een prijs!"

'Jagers zijn gewoon killers'